

Lieve eerste communicanten,

Jullie kunnen enkele weken niet naar school. Ook de weg naar de eerste communie loopt een beetje anders...

Wij willen jullie een duwtje in de rug geven met een opdrachtje...

Doen jullie mee? Vraag mama en papa om hulp!

1. Lees het mooie verhaal van de goede herder op de volgende bladzijde
2. Bekijk het filmpje op youtube en misschien kan je wel meezingen!

<https://www.youtube.com/watch?v=2lfrW-gUdag>

3. Maak een mooie tekening van het verhaal of knutsel iets met lego of maak een foto of... zet jezelf erbij!
4. Wie wil mag zijn foto met hulp van mama of papa doorsturen naar [dirkvandenbroeck2@gmail.com](mailto:dirkvandenbroeck2@gmail.com)

We zetten ze op onze site

[www.pastoraleenheidgeel.be](http://www.pastoraleenheidgeel.be)

Veel plezier!!!

## Het verhaal van de goede herder

Er was eens een herder en die had 100 schapen. Elke morgen bracht hij ze naar de weide, en 's avonds bracht hij ze terug naar de stal en telde ze goed na.

Op een avond was er 1 schaapje weg. De herder telde opnieuw maar 1 schaapje ontbrak. Hij liet de anderen veilig achter en ging het ene schaapje zoeken.

Toen hij het na lang zoeken gevonden had, was hij zo blij dat hij iedereen ging vertellen: "Mijn schaapje was verloren, en ik heb het terug gevonden."

De mensen begrepen dat Jezus de goede herder was en wij allemaal de schaapjes. Jezus zorgt goed voor ons, ook voor jou!